

Fra Tage Dalsgaard, Søften, 1983, har vi modtaget følgende:

Jeg husker den Fastelavnssang som vi brugte i 1910 og som bliver brugt den Dag i Dag er forfattet af den gamle Lærer P. Olesen (Pe Wolesen) og den lyder saadan:

God Dag I gode Venner, vi jer besøge vil
thi vi har taget Skade, om I vil høre til
vor Gryde den blev borte som guldbeslagen var
og med de Ædelstene så smukt beprydet var.

Trehundrede Rigsdaler vi for den givet har
og derfor er vi gangen til Eder aabenbar
vi beder Eder alle så venkelig og from
om I vil Gaven give alt som I synes om.

For Gaven I har givet vor Tak I have skal
vi beder Eder alle at komme til vor Bal
vi dermed Hatten svinger med glade Hurraraab
og dermed vel modtaget af Søftens unge haab.

Hvem der har komponeret melodien ved jeg ikke, men den lyder stadig, som den gjorde for 80 år siden.

Søften sangen, som den lyder i dag:

Goddag i gode venner, vi jer besøge vil.

Thi vi har taget skade, I vil kun høre til.

Vor gryde, gik i stykker, den var det pure guld,
og med de ædle stene, så smukt beprydet ud.

200 rigsdaler vi for den givet har,
og derfor er vi kommen, til eder åbenbar.
Vi beder Eder alle, så venlig og så from,
at I en gave giver, alt som I synes om.

For gaven I har givet, vor tak I have skal.
Vi byder eder alle, at komme til vort bal.
Vi her med hatten svinger og glade hurraråb,
en hilsen vi jer bringe fra Søftens unge håb.

En lidt anden version af sangen huskes af Jan Møller Madsen og Bodil Møller Madsen:

Vi beder Jer undskylde

Vor kasse er blevet tom,

Vi den igen vil fylde

Vi går den vej vi kom.

Grundfør drenge og unge mænd

Fastelavnen er nu kommen
derfor pyntede vi går
for at vi nu kan i lommen
os en lille gave få.

Til bal med dans og løjer
hvor enhver sig ret fornøjer
derfor beder vi nu om
giv os hvad I synes om.

Grundfør drenge her nu bringer
tak for hvad I givet har
højt med glæde vi nu kvæde
og I et højt Hurra nu får.

Og for kongen vi nu kvæder
og for prinsen med Hurra
ja nu farvel og mange tak
ja nu farvel og mange tak.

Tinning drenge

God dag I gode venner
vi jer besøge vil.
Thi vi har taget skade,
vil I kun høre til.

Vor krone den blev borte,
som guldbeslaget bar
og med de ædelstene,
så smukt beprydet var.

Tre hundrede rigsdaler
vi for den givet har.
Og derfor er vi kommen
til Eder åbenbar.

Vi beder Eder alle,
så venelig og from,
at I en gave giver,
alt som I synes om.

For gaven I har givet
vor tak I have skal.
Vi beder Eder alle
at komme til vort bal.

Vi hermed fanen svinge
til glade hurra råb,
og hilser Eder alle
fra Tinnings unge håb.

Fortalt af Kjeld Mathiassen, Klapskovvej 12, Tinning.
Han har sunget den i 1948.

PS. I originalen står der: med hatten svinge, men ovenover det står der
fanen.

