

# Ung i Hinnerup i 60érne

Karl Aage Madsen

Født 8. januar 1949 i Haar vi flyttede til Hinnerup i 1953

Min Konfirmation i 1963



Vestergade 18, Hinnerup

Vi gik til præst ved Pastor Tranenæs i præsteboligen i Haldum.

Så det foregik til fods fra H.H. Skolen og til Haldum, det kunne godt tage sin tid på grund af sneboldkampe m.v., og når vi så kom ind i en varm stue og skulle høre efter kneb det med at holde sig vågen.

Efter konfirmationen i Haldum Kirke skulle vi så hjem og fejre det. Mor havde bestilt kogekone, og Far og vi andre havde ryddet soveværelset, så der kunne dækkes op derinde. Familie, onkler og

tanter og venner var jo inviteret for at fejre dagen, nabokonerne var kommet for at hjælpe til med at servere.

Mor holdt en kort tale, det eneste jeg husker af det, er at jeg skulle være tro mod mig selv og nyde livet, eller være glad for livet, noget i den retning.

Jeg fik en cykel og en salmebog samt penge.



#### Haldum Hinnerup Skolen

En anden ting jeg husker tydeligt er, at Søren Eskildsen holdt en efter-konfirmationsfest for os i klassen. De havde lejet et mega stort telt og fået det sat op inde på gårdspladsen. Der var levende musik, - det var vældig hyggeligt og vi morede os gevaldigt, - det var starten på at gå til bal.

Efter 7. klasse skulle vi deles i boglig og ikke boglig klasse.

Min mor og jeg blev kaldt ind til skole inspektør Lærer Hansen.

Min mor fik at vide, at det nok var bedst at jeg kom i en ikke boglig linje, for som søn af en arbejdsmand havde vi jo ikke råd til, at jeg læste videre, så sådan blev det, men det var der jeg blev socialdemokrat.

Jeg ville dengang gerne have været biolog, for vi havde en fantastisk dygtig lærer, Lærer Kappel, til naturlære, og jeg var vild med det.

Nå, men vi fik så senere lærer Skødt som klasselærer og det var en god tid med ham som lærer.

Jeg gik ud af skolen efter 9. klasse. Juni 1965.

# Gartnerlære

Sommeren 1965 kom jeg i lære som gartner ude ved Erik O. Elmstrøm i Lisbjerg.

Jeg havde sparet penge op ved at være bydreng ved købmand Schjødte om eftermiddagen, og ved Agnetes brødudsalg om morgenen før skoletid og i weekenden. Der skulle jo bringes morgenbrød ud til byens spidser. Dengang fik man jo leveret sine rundstykker, mælk, aviser, m.m. på trappen. Så det var tidligt op og ud med brød og så i skole. Hvis vi havde salmevers, kunne jeg lige nå at lære det udenad medens de andre sang morgensang.

De penge jeg havde sparet op gik til en knallert, en Everton knallert.

Jeg ville gerne have en Puck, men det var der ikke penge nok til.

Der var jo prestige i at have en Puck knallert, eller endnu bedre en Kreidler knallert.

Knallerten blev brugt til at fragte mig fra Vestergade 18, Hinnerup til Gartneriet i Lisbjerg.

Senere fik jeg værelse på gartneriet, og det havde jeg også, da jeg i 1967 skulle have læreplads hos Anders Nielsen i Beder.

Dengang var læretiden 4½ år og man skulle være mindst tre steder for at lære de forskellige grene af faget.

Anders Nilsen var en stor orkidegartner i Beder, så det var med kost og logi, værelset var ude ved siden af fyret, så kunne man jo samtidig være med til at sørge for, at det kørte hele tiden. Der var jeg så i et år. Derfra kom jeg så i 1968 i lære hos Bent Niegård i Mårslet. Det var også med kost og logi.

De weekender jeg ikke havde vagt, var jeg som regel i Hinnerup for at mødes med kammeraterne.

I vinteren 1968 – 69 var jeg på Beder Gartnerskole i 6 måneder.

## Knallert.

Jeg vil lige vende tilbage til det med at jeg havde fået knallert.

Det havde mine kammerater jo også, det var jo spændende.

Så første vinter gik vi til motorlære i ungdomsskolen vi havde teori og praksis lære ned ved Farver Pedersens.

Han havde værksted ned ved Ådals vej. Jeg skulle jo lære hvordan sådan en knallert fungerede. Så jeg havde købt en NSU knallert, men den kørte ikke så godt, jeg skilte den ad, men kunne ikke samle den igen., så var det jo godt med lidt hjælp fra storebror.

Jeg kan også huske at Preben Johnsen som boede på tjørnevej fik lov til at vi måtte bruge deres hønsehus til værksted.

Det blev rigtig godt med værkstedsbord tavle til værktøjet og skuffer og skabe.

Nu kunne vi lave vores knallert selv, også gear dem med et større tandhjul bagpå.

Bore dem ud så de kunne køre rigtig stærkt op til 60 km i timen og det uden styrthjelm.

Vi var efterhånden en del der mødtes ude ved Preben, Ole, Keld, Erik og Mig, og når vi så havde det topstykke på der var ulovligt skulle vi jo om i byen til de andre rødder for at køre om kap.

Vi mødtes som regel omme ved Biografen/ Høj cafeteria og så gik det ellers derud af gennem byen, indtil det blev for meget for nogle, så blev der ringet efter politiet.

Så var det med at komme væk. En af smutvejene var ned af Jordemoder-stien ved Storegade eller ud i skoven, for der var vi fredet.

Politiet på deres motorcykler fulgte ikke efter os op i skoven.

De havde prøvet, men opgav altid, de kunne ikke køre på de smalle spor ind imellem træerne, de var for brede og for store til at køre på de spor, vi havde i skoven. Til vores held.

Når vi så kunne se, de var væk – listede vi ud til værkstedet på Tjørnevej. Der satte vi så et lovligt topstykke på og kørte så om i byen for at vise, at vi godt kunne køre i byen, selv om politiet var der. Blev vi stoppet var knallerten jo lovlig.

Tommy har dog fortalt mig at Politiet godt vidste, at vi stak af op i skoven, så de havde lavet en fælde engang. De havde brugt et væltet træ, og det havde de lagt over den sti vi brugte, så en af dem, der forsøgte at stikke af den vej, blev fanget netop der ved det væltede træ, for der stod en og ventede på ham, surt for ham. Bøden var jo stor også dengang.

Bagefter kan jeg godt se, at det jo ikke imponerede pigerne så meget med at vi der kørte om kap gennem byen, men sjovt var det.



Sommeren 1966 var en kammerat og så mig så på sommertur Jylland og Fyn rundt på lovlig knallert, vi havde et gult tomandstelt med og så var det ellers rundt på de forskellige campingpladser.

Vi besøgte også min gudmor i Ringe hvor vi fik lov til at slå teltet op i Haven, en skøn tur og en skøn tid.



Politibetjent Thomsen

# Årets gang i Hinnerup

Hvad foregik der ellers i Hinnerup i 60'erne:

Nytårsparade – Spejderne

Nytårsbal, på Kroen/Fastelavnsdrenge, soldaterdrenge.

Pinsebal

Grundlovsfest.

Sommerfest – Sports fest.

Mange baller enten på kroen eller i skov pavillonen.

Sommerlejr – Spejderne

Cirkus

Høstfest

Juletræsfest for børnene, arrangeret af fagforeningen.

Julebal på Kroen juledag.

Nytår – Nytårsløjer







Jernbaneoverskæringen i Vestergade.



## Nytårsparade – Spejderne



Drengespejderne

Fra spejderhytten i skoven (den gamle hytte)

Med betjent Thomsen i spidsen til Haldum Kirke, med Fane og alle spejderne i samlet flok bagefter.

De sejeste spejder kun i korte bukser, dog ikke mig.

Så til gudstjeneste og tilbage til spejderhytten med Fanen.

## Nytårsbal på Kroen

Der var altid stuvende fuldt hus til Nytårsbal på Kroen.

Nogle af de unge mennesker syntes det var sjovt at kaste kinesere ind i de dansende.

Bare det ikke var de blå kanonslag, så var det OK.

## Soldaterdrengene

Det var altid de ældste klasser der gik soldat.

Det var lærer Møller, der var tovholder for drengene.

Det var i sløjdtimerne vi fik lov til at lave træsværdene og det var ham der havde Fanen og raslebøtten til turen.

Det var så op til os selv hvem der skulle være hvad – Konge – (Søren Eskildsen) Kronprins – Klovn/Bajas m.m.

Vi gik så i samlet flok rundt på gårdene for at samle penge ind til den fest vi afholdt senere.

Det var en stor ting at vi selv skulle arrangere det hele og at vi selv skulle sørge for at invitere en pige med, som vi hver især syntes om. Ved indmarchen havde vi pigen i hånden ind i salen og så var der ellers dans og fest.



Hinnerup Hus på Banegårdsplads

## Pinsebal

Pinsebal foregik altid på Skov pavilionen og var årets bedste bal. Foråret var kommet og skoven stod grøn – en skøn tid.

Man skulle være tidlig deromme for at være sikker på at komme ind. Jeg kan ikke huske om det var Venstre Ungdom eller HOG, der arrangerede disse baller, men der var altid god musik, en festlig stemning og gang i den.

Dengang sad pigerne altid samlet i den ene side af salen og drengene hang lidt i den anden side, og fleste i baren, for at samle mod til sig for at byde en pige op. Jeg sprang baren over og dansede hele aftenen.

Når vi så gik hjem fra bal skulle vi omkring Bager Varnes Jensen for at have rundstykker med hjem . Vi skulle bare banke lidt på ruden så blev vi betjent den vej ud af vinduet.



Krydset Nørregade / Vestergade med siloerne i baggrunden

## Bal på Hinnerup Kro

Jeg begyndte ret sent at gå til bal, jeg var over 18 år. Vi gik altid nogle stykker sammen til bal, som regel var det Preben – Ole – Erik – Keld og mig. Vi mødtes et sted inden, for lige at få en øl sammen, og måske en grill kylling med chips inden.

For mig var det at komme ud at danse og score en pige, det vigtigste. Jeg elskede at danse. Nogle drenge skulle drikke mod til sig for at byde en pige op, men ikke mig, for jeg havde gået på danseskole i 10 år, så jeg var selvsikker og vidste det.



Hinnerup Kro



## Danseskole

Allerede i første klasse begyndte jeg at gå til dans ved Drejers Danseskole. Jeg nåede at få 10 års nålen.

Jeg var kun 7 år og ville ikke danse med de der piger, så jeg holdt dem ud i strakt arm. Det gik jo ikke.

Drejer sagde at man for at lære at danse, måtte man danse tæt til pigerne – så jeg fik spændt et bælte omkring pigen og mig, så blev det ellers spændt ind. Det er noget af det bedste der er sket for mig – det fik jeg meget gavn af senere, når jeg skulle dansetæt og inderligt med en pige.



Købmand Ove. H. Sørensen i Vestergade

## Tobak

Noget andet jeg lige vil fortælle, inden jeg begynder at fortælle om den tid, jeg gik til bal.

Allerede som 11-12 årig skulle jeg lige som alle andre prøve at ryge.

Allan – Frits – Kristian og mig, aftalte at mødes oppe i skoven ved skovbænken/Vestergade med smøjer.

Da vi mødtes, havde de cigaretter med, men da min far kun røg cigarer, kom jeg med en stor advokat.

Vi aftalte, at vi skulle indhalere, for det havde vi set de voksne gøre, det gjorde jeg også.

Senere på aftenen efter jeg var kommet hjem, blev jeg meget dårlig. Fik feber og kastede op, og var meget dårlig.

Jeg blev lagt inde i stuen på sofaen, min mor tog temperaturen på mig – jeg havde høj feber. Hun vidste ikke hvorfor og jeg sagde ikke noget. Senere kan jeg huske, at hun kom ind i stuen med dr. Løw Larsen.

Han så også på mig, tog temperaturen, lugtede til mig, spurgte direkte om jeg havde røget. Det måtte jeg indrømme. – Han slog en latter op, kaldte på min mor og far, fortalte dem jeg havde nikotinforgiftning efter at have røget en af min fars cigarer. Så der lå jeg syg, og alle tre grinede af mig og sagde, der havde jeg fået en lærestreg. – Det har forfulgt mig lige siden – Hvis jeg kom til at kysse en pige der røg – blev jeg dårlig, så der var en del piger, der blev sorteret fra på den konto.

## Krobal

I starten til et almindeligt bal var der ikke dørmænd. Men meget ofte sad betjent Thomsen inde i krostuen, sammen med nogle af de lokale erhvervsfolk.

Hvis der så blev slagsmål eller optøjer tog han de to i kraven og udenfor, gjorde dem klart at det ville han ikke se igen. – Ville de have straffen her og nu – (det var en på kassen) eller ville de ud og gå.

Den ene valgte straffen her og nu – fik en ordentlig en på kassen og lå og rodede i sandet. Den anden valgte så at blive kørt ud i skoven. Thomsen kørte ham et godt stykke ud af linen – midt om natten, læssede ham af. Vi kan jo kalde ham Ivan, så er du nok kølet af når du kommer tilbage.

Thomsen satte sig ind i bilen, vendte den og kørte tilbage. Da han kom tilbage til kroen – parkeret bilen, var der en stemme bag ham, der sagde. Tak for turen sherif, jeg giver en øl. Det var Ivan der havde holdt fast i bagagebæreren og stået på kofangeren hele turen tilbage. Sener var der altid dørmænd på til ballerne.

## HOG Ballerne

Flemming Just skriver i årshæftet om det at gå til bal på Hinnerup Kro og om slagsmål som bal-disciplin. – Der var altid nogle der gerne ville slås når de havde fået lidt at drikke. – Jeg har selv prøvet en enkelt gang – jeg dansede mange gange med en sød pige og til sidst kinddans med hende – så blev jeg prikket på skulderen, at jeg skulle holde fingrene væk fra hans kæreste, ellers kunne jeg få nogle på hovedet. Aftalen blev at det skulle afgøres udenfor i rallet. Som sagt så gjort. Inden længe fik jeg et godt stød ind, så han fik

næseblod. Så stoppede kampen – men pigen syntes, det var synd for ham og hvordan kunne jeg dog gøre det – Så hun trøstede ham, og jeg så aldrig hende igen, hun havde valgt side.

## Bal i Hammel

En vinterdag var Preben og jeg til bal i Hammel, vi havde lånt min fars VW Boble – Så da vi skulle hjemad, tilbød jeg at køre den søde pige, jeg havde danset med hele aftenen, hjem. Det viste sig at hun var gårdmandsdatter – en stor 4-længet med 3 skorstene. Nå, jeg sagde til Preben, at jeg lige ville følge hende helt hjem til trappen for at sige pænt farvel og måske et godnatkys.

Det tog måske sin tid for lige pludselig begyndte Preben at bruge bilens horn ret kraftigt og tit. – Der blev hurtigt lys i hele stuehuset og ud kom hendes far i natskjorte og bare ben.

Jeg blev aldrig gårdejer, og jeg så hende ikke siden.

## Gustav Winkler

HOG kroballer var meget populære, så de havde skaffet Gustav Winkler til at komme for at optræde. På selve aftenen var der et opvarmningsorkester til at starte med. Gustav Winkler var kommet i godt selskab inde i krostuen, så da han skulle til at optræde, lød der over højtaleren at han desværre var blevet indisponibel. Han kunne simpelt hen ikke stå oprejst.

## Nytårsløjer

Jeg kan huske et år hvor der var nogle drenge der havde løftet en Fiat 500 og sat den på nogle træklodser, så baghjulene ikke rørte ved asfalten. Det må have set sjovt ud når føreren havde sat sig ind i bilen og ingen steder kom.

En anden ting jeg heller ikke ved hvem og hvordan det var gået til. Men der var en der havde en kabineknallert – den man åbner fremad. Normalt kørte han baglæns ind for at kunne komme ud – Nytårs aften var der så nogle der løftede bilen rundt så han ikke kunne komme ind i den.



Grethe i kælderen



## Julebelysning

Søren Kjær kan fortælle om, hvordan man hængte julebelysning op dengang.

Forstil jer, at det dengang var lavet på rigtig gran, og med en ledning med masser af glødepære 25 W, der skulle hænges op hen over Søndergade og Storegade.

For det første var de tunge og der var højt op. Hvordan klarede man så det? Jo, man havde en gummi vogn og på den en høj træ stige, så var det bare med at holde balancen.

Og håbe på at det ikke regnede for så blev man gennemblødt inden man var færdig.

Der var hvis ikke noget, der hed arbejdstilsyn dengang.

## Stift tand

Jeg glemte at fortælle, hvorfor jeg først sent begyndte at gå til bal, da var jeg omkring de 18 år. Jeg var omkring de 12- 13. år gammel, da jeg var så uheldig at blive stanget af en ko, så jeg mistede en fortand.

Jeg var oppe ved Søren Eskildsen, og vi skulle hjælpe med at fodre dyrene, jeg var på høløftet for at forke noget høg ned til dyrene. Da jeg var færdig med det, hopper jeg ned på fodergangen, og i det samme bliver jeg stanget af en ko, dengang havde køerne jo horn. Heldigvis ramte den kun munden, men jeg mistede en fortand.

Tandlægen satte en stifttand på, for tænderne var jo ikke vokset helt ud,

Så en rigtig porselænstand kunne jeg først få, når jeg var voksen.

Den fik jeg så lavet inden jeg var 18 år. Indtil da var det ikke sjovt at gå rundt med en sølvstift tand.

Ja, jeg blev moppet af og til, men så måtte jeg jo sætte dem på plads. Altså dem der moppedede mig.