

Mit arbejde som murer

7.jan. 2016

Mit navn er Ejvind Pedersen, og jeg har boet i Grundfør i ca. 48 år. Jeg har drevet selvstændig murerforretning i 38 år.

Jeg er opvokset i Foldby og har oplevet noget af krigen 1940-1945. Jeg begyndte at gå i skole april 1944 i slutningen af krigen. Dengang begyndte skoleåret om foråret. 1.klasse var i forskolen og lærerinden hed Frk. Rasmussen. Vi gik 1 år i forskolen inden vi kom over i den store skole, Korsholm, der ligger over for. I første klasse havde vi frikvarter, og skolegården var afgrænset med et stakit til legeplads. Da frikvarteret var forbi klappede Frk. Rasmussen os ind. Vi var lige kommet ind, da en Tysk militær bil kom kørende fra Norring Mølle mod Norring. Den havde så meget fart på i svinget og kørte det afgrænsede hegn ned, hvor vi lige havde stået for ca. 5 min. siden. Hvad kunne der ikke være sket. En hvis herre havde holdt hånden over os.

Da første skoleår var overstået begyndte vi i den store skole i 2.-3. klasse. Efter 3 år blev 4.-5. klasse slået sammen og 6.-7. klasse. Vores lærer hed Madsen og Frausing. Dengang gik man også i skole om lørdagen fra morgen til middag. Inden den ældste klasse skulle konfirmeres var klassen på besøg i København, der besøgte vi Tuborg, Bakken og Amalienborg. Vi overnattede på Fregatten Jylland, der lå på dok. Der var etagesenge med forhæng mellem drenge og pigerne. Fregatten er senere flyttet til Ebeltoft og ligger der i dag. Prins Henrik er protektor for Fregatten.

Jeg kom ud af skolen i foråret april 1951 efter konfirmationen. Efter skolegangen kom jeg ud at tjene ved landbruget. Jeg fik plads i Norring ved Gårdejer Tage Rasmussen, Norring Østergård, hvor der i dag er friskole. Jeg var ansat fra Maj til November. Til November var der skiftedag ved landbruget. Første karl skulle flytte til en anden gård og kokkepigen ligeså. Gårdejeren spurgte mig, hvad jeg skulle. Jeg havde fået læreplads som murerlærling til 1. Maj 1952 hos muremester Arne Mogensen i Haldum.

Lærerforholdet begyndte 1.Maj 1952 i Hinnerup. Det blev kaldt Klausgård, som lå bag mekaniker Kaj Thomsens værksted og købmandsforretningen De Place. Det første jeg lærte, var at hente øl til mureren og arbejdsmanden, og sodavand til mig selv. Øl kostede 70 øre, en sodavand 35 øre. Det kom mester for øre, at jeg var blevet bydreng. Det fik han sat en stopper for. Det var ikke det, jeg var kommet i lære for. Det første læreår og følgende år kom jeg til at arbejde på kirkerne i Haldum, Vitten og Over Hadsten, som mester havde arbejdet på.

I forbindelse med læretiden var der Teknisk Skole i vinterhalvåret på Kommuneskolen, Ådalsvej i Hinnerup. Det er nu nedlagt og ombygget til boliger. Mødetiden var fra kl.18.00-21.30 mandag til torsdag, og kl.18.00-20.00 om fredagen. Fredag kunne vi så nå at komme i Biografen, hvor Bang Thygesen var direktør.

De første år på Teknisk skole var på cykel fra Foldby til Hinnerup. Senere fik jeg knallert – en behagelighed. Det sidste halve år af min læretid gik jeg på Håndværkerskolen i Hadsten. Jeg blev udlært i April 1956. Derefter fik jeg igen arbejde hos min læremester og var der i 3 ½ år mere, i alt 7 ½ år med læretiden.

Senere har jeg arbejdet forskellige steder i Aarhus ved to forskellige mestre. På et senere tidspunkt hos Villy Bendtsen i Norring og var der, til jeg begyndte som selvstændig. I foråret 1966 byggede jeg samtidig egen villa i Byvænget 3 i Grundfør. Det første år efter vi var flyttet ind, blev jeg spurgt, om jeg ville holde Grundfør kirke ved lige med reparation efter mureren Christian Troelsen, der var holdt på grund af alder.

Jeg sagde ja og var vant til at arbejde på kirker under læreforholdet og som svend. Adolf Jepsen var kirkeværge og manglede en Bygningskyndig til årlig kirkesyn, jeg blev spurgt, svaret var ja – spændende opgave.

Få år efter fik jeg en opfordring til at udføre murerarbejde på Søften kirke senere Ølsted, Ødum, Hadbjerg, Trige, Vitten og til dels Foldby kirke. Arbejdet på kirkerne er materialemæssigt en anden verden. Cement er bandlyst. Der skal altid være rydelig, når arbejdsdagen er slut af hensyn til pårørende, der er på besøg på kirkegården.

Under kirkesyn i 1971 i Grundfør kirke, blev der konstateret sunket gulv i koret. Understøtningen var mangelfuld. For at stabilisere gulvet blev en halvstens mur opført i gravkammeret. I gravkammeret lå en præstefamilie + 7 børnekister begravet. Jens Fosdal var præst på det tidspunkt. Vi fik i fællesskab fjernet kisterne, så arbejdet kunne udføres. Præsteparret var balsameret. Hvis man forestiller sig, hvad balsamering er som gl. seletøj til heste. Barnekisterne blev flyttet ned på kirkebænkene. Nysgerrig for at se, hvordan børneligene så ud. Pigerne havde perler som udsmykning, drengene havde MaC Claud sløjfe på.

Fosdal tog til Viborg Landsarkiv for at få indsigt i Præstefamilien. Dødsfaldene skyldtes muligvis en epidemi, som florede i den tid.

Senere blev døbefonden flyttet fra Korbuen til gulvet ved prædikestolen. Udvendig facade renoveredes. 3 buede vinduer fritlægges + indgangsportal, som gør nordsiden mere interessant at kikke på. Kapelbygningen rives ned og ny opført. Fra 1. søgning til tilladelse gik der ca. 10 år. Grunden var måske uenighed om placering af kapelbygningen og midler. Stiftet arbejder ikke så hurtigt. I 1999 Korets tagværk renoveret, udskiftet + rep. af murværk. Blytaget blev smeltet om og pålagt igen udført af Blytækker Stoffergren.

Arbejdet på kirkerne og Bygningskyndig sluttede jeg i 2004. Ud over arbejdet med kirker har jeg også opført flere villaer og landbrugsbygninger, tilbygninger, renovering af badeværelser og reparationer. I min tid som selvstændig har jeg haft 10 murerlæringer. Nogle af de sidste er selvstændige i dag. En af dem er lokal, Murermester Karl Johan Tønnesen, et stort firma med mange ansatte.

Min søn Allan Pedersen driver også selvstændig murerforretning i Løgten med 3-4 ansatte. Det er en glæde at se, de har drevet det vidt.

Til sidst vil jeg fortælle om mine fritidsinteresser, Fodbold og Håndbold. Begyndte at spille Fodbold i 2.klasse, ca. 8 års alderen. Dengang spillede man i det fodtøj, man havde. Man havde en privat turnering med hold fra Hinnerup, Trige og Korsholm.

Senere da jeg blev senior, havde vi i Korsholm et Fodboldhold i Serie 3, og klarede os rimelig. Turneringen var temlig hård, så der skulle kæmpes om hvert point. Da jeg senere blev Old-Boys, vandt vi turneringen 2 gange, men var sammen spillet fra senior. Som Old-Boys sluttede man med fodbold som 60-årig.

Håndbold begyndte jeg at spille som 21-årig i Korsholm. Dengang havde Amtsgymnastik Foreningen sammen med håndbold. Om vinteren spillede vi i en turnering i Anexhallen i Aarhus. I 1961 skiftede jeg klub, Aarhus Fremad til 2.division vest. Det betød mere træning og længere rejser. Resultaterne var dårlige grundet nyt hold, og at flere af de etablerede spillere skiftede klub, og andre holdt op.

Senere spillede jeg i Dronningborg Boldklub, som en række under 2.devision. Resultaterne var gode.

Da Hanne og jeg byggede Villa i Byvænget og flyttede ind, begyndte jeg at spille håndbold i Grundfør. Først som Senior, senere som Old-Boys. Holdt op med at spille i 60-års alderen.

I dag cykler jeg hver mandag på et hold fra Spørring og Trige. Det er et hold af Efterlønnere og Pensionister, som har en stor glæde og kammeratskab.